



Kære medlem

Af Formand Frede S Pedersen

Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter, og Lars Lykke var parat til at sluge hvad som helst for at blive i Statsministeriet. Det er dybt ulykkeligt for Danmark men der er vel også grænser for hvor længe det samarbejde kan fungere og bringe politiske resultater frem.

I Socialdemokratiet er vi blevet beskyldt for ikke at have en særlig synlig politik. Det må skyldes at man ikke rigtig har fulgt med i hvad der foregår. Med Mette Frederiksen i spidsen er der sat en tydelig dagsorden for Socialdemokratisk politik. Det er vel også det der slår igennem i meningsmålingerne, så er man i tvivl i Venstre om hvad vi vil, så kom bare med det valg. Vi er parat!

Nedenfor kan man læse om Vardekredsens planlagte aktiviteter. Hvis du gerne vil have at vi skal vide hvad din mening er, og hvorfor du er medlem af Socialdemokratiet, så mød op og bliv hørt. I debat bliver vi enige om hvad der skal være vores fælles holdninger. Jeg glæder mig derfor til at møde jer alle sammen, lære jer at kende, og ikke mindst høre hvad der ligger jer på sinde.

Til sidst vil jeg på vegne af Socialdemokraterne i Vardekredsen ønske alle en rigtig glædelig jul, som jeg håber i får mulighed for at fejre sammen med dem der betyder allermost for hver især.

Uge 1 – 6 / 2017      Skrivning af det socialdemokratiske valgprogram 2018 – 2022. Her skabes den socialdemokratiske politik for den næste byrådsperiode i Varde Kommune, så hvis du vil have indflydelse på byrådsmedlemmernes arbejdsgrundlag – så mød op og deltag. Der vil blive taget



udgangspunkt i det nuværende valgprogram (se vedhæftede), og der vil blive afholdt en møderække, hvor vi bid for bid gennemarbejder og tilretter valgprogrammet til næste valgperiode. Desuden har Søren Laulund et forslag om miljørigtige indkøb til kommunen, som vi skal debattere og måske have indføjet.

- 22.02.2017      Generalforsamling for Socialdemokraterne i Vardekredsen. Vi har jo fået mange nye medlemmer som vel er meldt ind for at være med til at påvirke retningen som vores politik skal tage. Det bedste sted at få indflydelse er i bestyrelsen.
- 22.03.2017      Opstillingsmøde. Byråds kandidaterne præsenteres og kandidaternes listeplacering vælges.
- 4 – 11 marts.      Kampagneuge. Sædvanligvis er det en gadekampagne hvor aktive medlemmer er med til at udbrede socialdemokratiske synspunkter. Partikontoret kommer med forslag og materiale til en kampagne, som det står os frit for at benytte.
- 29 april      Regionsrepræsentantsskabsmøde Region Syddanmark. Deltagere fra Varde Kredsen udpeges på generalforsamlingen, så giv dig til kende hvis du gerne vil med.
- 1 maj      1. maj møde i Arnbjerg parken i samarbejde med LO, SF og Enhedslisten.



## STOL PÅ DANMARK

Af Varde kredsens  
folketingskandidat.

Niels Ole Beck



Danmark har fået en  
ny regering.

Med den  
sammensætning af  
en regering kan det  
kun betyde en ting,  
nemlig at vores  
samfund bliver

endnu mere skæv  
vredet og  
velfærdssamfundet  
vil blive endnu mere  
sat under pres.

For hvem er  
kontakthjælpsloftet  
til glæde for? Hvis  
det er de forkerte  
som får kontanthjælp  
er det lovgivningen  
der fejler noget.

Jeg hader udtrykket  
”Det skal ikke kunne  
betale sig at være på  
kontanthjælp.” Det  
er en meget lille del  
af de som er på  
kontanthjælp der  
selv har valgt dette.

Kontanthjælp skal  
ikke være en  
blivende ydelse,  
kontanthjælp er en  
midlertidige ydelse.  
Derfor skal  
kontanthjælpen være  
sådan at man kan  
fortsætte sit liv uden  
man behøver at

melde sine børn ud  
af fritidstilbud, man  
er nødt til at flytte  
fra sin lejebolig osv.  
Basisudgifter i en  
familie er den  
samme om man er på  
kontanthjælp eller  
har en  
arbejdsindkomst.  
Mennesker på  
kontanthjælp har  
krav på et værdigt  
liv.

Det som jeg synes  
man i stedet skal se  
på er hvorfor der er  
nogle som er på  
denne ydelse så lang  
tid. Hvis det skyldes  
manglende  
kvalifikationer, er  
det der man skal  
sætte ind. Hvis det er  
andre ting så skal  
man vurdere om det  
er  
kontanthjælpsydelse  
der er den rigtig  
løsning eller det er



en anden ydelse de skal have.

Jeg vil hellere bruge penge på at investere i velfærdssamfundet og i mennesker i stedet for skattelettelser til de få.

En anden ting jeg synes der er vigtig for vores velfærdssamfund er at vi giver tilliden til de som er ansat til at forvalte velfærdssamfundet tilbage. I dag bliver der brugt utrolige summer for at kontrollere de mennesker der er i den offentlige sektor. Som jeg plejer at sige at så er der kun tillid til en offentlig ansat fra den dag vedkommende får at vide man har fået

jobbet og til den dag de begynder at arbejde. Når man begynder at arbejde begynder man at kontrollere vedkommende.

Et andet sted man kunne spare penge er på en del udbud. Om det er private eller den offentlige sektor der udfører opgaven er for mig ikke det vigtigste. Men at opgaven bliver løst på den bedste måde og på det niveau som vi ønsker. Hver gang vi overgiver en opgave til private kræver det kontrol af den ydelse man køber og et offentligt beredskab sådan man kan overtage opgaven hvis den private ikke kan klare opgaven.

Der er en del kerne opgaver i velfærdssamfundet man ikke bør sætte i udbud og dermed bruge tid på at forberede disse til udbud.

Den offentlige sektor skal være effektiv og løse opgaverne på den bedste måde uden tvivl. Der er andre styring redskaber der kan gøre dette uden unødigt kontrol og dokumentation. Det er med tillid og anerkendelse.

Jeg vil gerne sige tak for i år og jeg glæder mig til 2017 hvor kampen for udvikling af velfærdssamfundet fortsætter. Glædelig jul og godt nyt år.



Af  
Borgmesterkandidat i Varde  
Søren Laulund.

"Tillid er godt, men kontrol er bedre" - Lenin

Inspireret af vores partiformand Mette Frederiksens oplæg på årets partikongres kan jeg kun støtte op om opgøret med de offentlige virksomheders styringsmodel. Modellen kendes under navnet "New Public Management", NPM, og har været anvendt den sidste snes år i den offentlige sektor. Det har været et redskab til, at alle offentlig ansatte har skullet registrere og dokumentere deres arbejde ned i detaljen.

Jeg har nu 22 års ansættelse i politiet, og har dermed fulgt udviklingen fra første række med bl.a. indførsel af IT program til tidsregistrering af mit arbejde. Som årene er gået er der løbende sket udvikling af flere og flere koder, og dermed mere og mere tidskrævende opgave at lave

registrering af hverdagens opgaver som blot et eksempel herpå.

Vores formand udtalte bl.a.: "Det skal være slut med stram kontrol i det offentlige, og tilliden skal tilbage til de offentligt ansatte." Hun oplyste også, at hun ikke havde svarene på alt i forhold til, hvad der skulle sættes i stedet. Dog den så udmærket idé om velfærdskontrakt, hvor der kunne åbnes for budgetter løbende over flere år for at undgå "stop-and-go" regulering som klart føles som en hæmsko under NPM styringen. Herved kunne der også åbnes for mere rum til faglighed!

Det kan jeg kun bifalde fra mit ansættelsesforhold, og i særdeleshed som Byrådsmedlem i Varde kommune. Der er ikke grænser for, hvad vores kommunal ansatte skal bruge af kostbar arbejdstid på for netop at lave registrering af deres faglighed, og dokumentation af deres hverdagsopgaver.

Derfor vil der være behov for en tillidsreform, så vi kan få vores



hårdt arbejdende medarbejdere i kommunens virksomheder til at lave deres arbejde ud fra en tillidsbaseret tilgang. Dermed sikres ikke kun mere tid til det som det drejer sig om, nemlig arbejdet, men også øget motivation. Det vil også automatisk smitte af på et styrket ønske hos den enkelte om at gøre sit ypperste for at lave arbejdet ordentligt og ansvarligt ud fra bedste evner og faglighed. Dermed vil det samtidig være et styrket vækst parameter til gavn for os alle i Varde kommune.

Når der tidligere i medierne især har været skrevet om social bedrageri, skattesnyd og eksempelvis "Dovne Robert" mv., så kan indtrykket efterlade en fornemmelse af, at vi er et land med borgere som ikke har tillid til hinanden, og dermed et land i dyb krise. Det er bare ikke tilfældet!

Vi er stadig det land i verden, hvor tilliden er størst. Det skulle også blive bedre og bedre i forhold til de undersøgelser, der tidligere har været foretaget. Professor fra

Aarhus Universitet, Gert Tinggaard Svendsen, har udtalt: "Hvis du kan lave tingene baseret på tillid, så sparer du en masse papirarbejde og kontrollanter. Det smører samfundets tandhjul!"

Netop det citat, giver brugbar viden om, hvorfor også jeg mener, at vi skal stoppe mange års kontrol med offentlige ansatte, og i stedet sætte tillid på dagsorden. Samme professor har også omskrevet min overskrift af Lenin:

"Kontrol er godt, men tillid er billigere!"

Det vil være i mit fokus i Varde Byråd, og dermed en rød tråd til Mette Frederiksens ønske om opgør med kontrol i den offentlige sektor.



**HUSK :           Generalforsamlingen d.22/2.**

**Stedet hvor du får indflydelse på den fremtidige  
retning i socialdemokratiet i Varde kommune.**

**Indkaldelse med dagsorden, tid og sted kommer  
senere**

**Fra redaktionen.**

Det var så Årets 4 og sidste  
nyhedsbrev. Vi håber i er blevet  
klogere og har nydt læsningen.

Husk Vi ses til  
generalforsamlingen, stedet hvor  
man får indflydelse.

Glædelig Jul og Godt Nytår.

Vi modtager gerne ris, ros og  
indlæg, men uden garanti for at de  
bringes.

Det hele kan sendes til

Kim Christensen

Kimchr\_33@hotmail.com