



Læs i dette nummer om

- Skolestruktur i Vardekommune
- Gift i Pizza.
- Socialdumping på arbejdsmarkedet.

Nyt fra formanden.

Kære medlemmer

I den forløbne weekend blev der afholdt det sædvanlige, traditionsrige stævne i Billeshave. Det er en søndag hvor der i hyggeligt selskab bliver sunget, spillet musik og afholdt politiske taler. Desuden var der, om formiddagen mulighed for at deltage i debatmøde om EU og de problemer der er opstået på baggrund af Brexit. Har man ikke deltaget før, kan jeg kun opfordre til at deltage til næste år – i ved slet ikke hvad i går glip af.

Billeshave stævnet plejer også at være startskuddet til de politiske efterårsaktiviteter og det ser ud til at blive en ganske heftig september måned. Første møde er allerede afholdt med nye medlemmer, og den slags lyttedmøder kan jeg godt forestille mig at vi skal have flere af. Dernæst arbejder vores kandidatudvalg meget ihærdigt på at finde kandidater til kommunalvalget til næste år. De afholder derfor et møde d. 10. september. Kan du godt

se dig selv i byrådet er dette møde stedet hvor du får mere information om hvordan det er at sidde i byrådet, og hvordan du kan komme i gang med en karriere indenfor dette.

I byrådet arbejder man i øjeblikket på budgettet for 2017. Vi arbejder på at få et møde hvor kommunaldirektøren vil gennemgå tallene i råderumskataloget (forslag til hvor man mener der kan / skal spares for at finde penge til andre ønsker). Det bliver selvfølgelig fulgt op af debat, hvor din mening bliver hørt af vore byrådsmedlemmer.

Vi har også politisk generalforsamling her i september måned. Traditionen tro er der ingen valg denne aften, men derimod orientering fra regionen, byrådet, og forhåbentligt folketinget.

Allerede på onsdag (d.31) har vi bestyrelsesmøde. Som tidligere skrevet er det åbne møder hvor alle medlemmer

er velkommen. Det foregår fra kl. 18.00 på 3F i Varde.

Senere på året arbejder vi på at afholde et Facebook kursus, så man kan blive dus med dette medie.

Alt i alt – hold øje med mailen, og vores Facebook side, der vil invitationerne dukke op i en lind strøm.

Jeg håber nogen af de ovenstående tilbud er fristende for dig, så vi ses i nærmeste fremtid. Synes du at alt ovenstående lyder rigtig kedeligt og som noget der slet ikke er noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte mig med ideer til andre aktiviteter. Vi vil altid gerne blive bedre.

Frede S. Pedersen

Find os på Facebook. Søg på: Socialdemokraterne i Varde eller brug dette link <https://www.facebook.com/Socialdemokraterne-i-Varde-341374972579958/>

Find os på hjemmesiden: a-varde.dk

Fra Byrådet

Lad nu skolerne få fred.

Dette indlæg vil ikke komme med noget endegyldigt svar på, hvor debatten om ny skolestruktur skal ende, al den stund der på nuværende tidspunkt ikke er truffet endegyldige beslutninger.

Der har været afholdt et utal af møder med interesseorganisationer, forældre, elever, lærere og alt hvad der kunne tænkes at have en mening om vores skolesystem, og skolestruktur i særdeleshed.

Et er dog sikkert, det er ikke den socialdemokratiske byrådsgruppe der har ønsket denne debat nu. Flertallet har ønsket at lægge op til en beslutning i indeværende byrådsperiode som så skal endelig besluttes og udføres af det kommende byråd, i den nye periode.

Forstå det, hvem der kan.

Det kan også udtrykkes som, det "gamle" byråd vedtager

en ny struktur på skoleområdet, som kandidaterne skal gå til valg på, og ikke mindst vigtig, gennemføre det, i det nye byråd! Det er noget af et paradoks!

Flertallet mener der kan spares 10 mill. kr. på overflødige bygninger og lokaler og yderligere 10 mill., uspecificeret. Det er så meningen at de sparede millioner skal tilbage til skolevæsenet i igen. Men på hvilken måde, er der ikke taget stilling til.

Vi skal selvfølgelig ikke lukke øjnene for, i både den nærmeste fremtid, og på længere sigt, skal vi selvfølgelig også forholde os til faldende børnetal i Varde Kommune.

Men det betyder ikke, vi igen skal kaste vore skoler ud store omvæltninger og reformer. Og når jeg skriver – igen-, er det fordi vi er af den opfattelse, det kræver, allerede nu, så meget af

skoler, lærere, elever og

forældre at få den nye skolereform, til at køre, at man ikke samtidig har tid og overskud til at deltage 100% i arbejdet med en ny skolestruktur, også.

Her ved skoleårets start er vi begyndt på 2. år efter indførelsen af den nye reform. Og det kræver tid før reformen er endelig på plads og indarbejdet. Så giv dog skolerne fred til at få det hele på plads inden man begynder på nye tiltag på det område, det er vores mening om den sag.

Vi er bange for at denne turbulens på skoleområdet, også kan være med til at forstærke ønsket om at lave private friskoler, på bekostning af folkeskolen. Det ønsker vi ikke.

Vores udgangspunkt er nu og i de fremtidige beslutninger at det er børnenes tarv der skal være målet.



Fra folketinget.

Indsats mod social dumping mangler penge

Af Mattias Tesfaye, social dumping ordfører

Da Socialdemokraterne sad i regering blev der hvert eneste år afsat betydelige beløb til SKAT, Arbejdstilsynet og politiet øremærket til at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

I 2012 afsatte vi 67,7 millioner
I 2013 afsatte vi 104,5 millioner
I 2014 afsatte vi 119,1 millioner
I 2015 afsatte vi 169,9 millioner

Beløbet steg fordi vi vidste, at det fungerede. Ulovlige kørsler med gods på danske veje blev stoppe. Sort byggearbejde blev stoppet. Firmaer der konkurrerede på dårligt arbejdsmiljø blev stoppet. Det var ikke

perfekt. Men det havde en effekt.

Fra 2012 til 2015 lavede SKAT 7.700 kontroller på området og har indtil videre afsluttet sager med en gevinst på 429 millioner kroner. I samme periode har Arbejdstilsynet ført tilsyn med 9.300 udenlandske virksomheder og opdaget 3.758 alvorlige overtrædelser af loven.

Socialdemokratiet gjorde en forskel for den almindelig lønmodtager og de mange virksomheder det følger reglerne. Det kan vi faktisk godt være stolte af. Men allerede fra den første borgerlige finanslov fra 2016 begyndte bevillingerne til myndighedernes indsats mod social dumping at falde.

I år 2016 havde vi nået at øremærke 140 millioner til bekæmpelse af social dumping og i 2017 fik vi

øremærket 131,3 millioner kroner. Men fra 2018 er der kun afsat 44,9 millioner, i 2019 er de afsat 26,4 og i år 2020 sølle 11 millioner.

De borgerlige partier har ikke foreslået at rette op på dette. Vi kan derfor forvente markante forringelser af myndighedernes kontrol, hvis Socialdemokratiet holdes uden for indflydelse.

Vi arbejder for at styrke myndighedernes fokus på området, og undgå de massive besparelser der er lagt op til.

Vi er tilhængere af sund konkurrence i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet. Men det skal være under ordnede forhold.



Fra EU

Af MEP Christel Schaldemose



Giftige stoffer skal ud af vores pizza

Pizzamel, gær, vand, salt, olivenolie, tomatsovs, pepperoni og flourstoffer. Flourstoffer i en pizza? Ja, du læste rigtigt. Hvis en næringsdeklaration på en pizza købt hos et pizzeria skulle være dækkende, burde der også stå flourstoffer på. Det er nemlig ofte et giftstof, der overføres fra din pizzabakke til selve pizzaen. Stoffet bruges til at gøre pizzabakken vandafvisende. Men det er et problematisk stof. For flourstoffer, der bruges i stor stil i fødevareremballage, er blandt andet mistænkt for at være skyld i ufrivillige

aborter. Det kan altså have store konsekvenser for vores sundhed.

Men er det virkelig det, vi skal finde os i? Mit svar er et klart nej. Flourstoffer og andre af disse stoffer hører på ingen måde hjemme i vores mad. Ofte er det bare desværre sådan, at det er op til forbrugerne at se sig godt for, da fødevareremballage ikke er tilstrækkelig reguleret i forhold til de skadelige stoffer. Jo jo, lovgivningen siger, at de skal være sikre, men ofte er reglerne ikke særligt klare eller præcise. Men sådan skal det ikke være. Det må aldrig blive forbrugernes eget ansvar. Derfor arbejder jeg i øjeblikket hårdt på, at disse stoffer skal være fortid i emballage. Det er ikke alene ulækre ingredienser i vores produkter, de er decideret skadelige.

I Europa-Parlamentet presser vi på for, at Kommissionen kommer med ny lovgivning på området. I øjeblikket omfatter lovgivning kun et begrænset antal af de materialer, vores mad er omgivet af, og som reelt kan påvirke fødevarer. Men lovgivningen burde også omfatte papir, pap, blæk og lim. I dag er det op til de enkelte medlemslande at tage sig af ansvaret, men reelt betyder det bare, at der ikke sker noget. Og de farlige flourstoffer er ikke kun at finde i pizzabakker, de findes i masser af emballage, hvor pap og papir helst skal være fedt og vandafvisende.

Jeg er godt klar over, at vi taler små mængder af eksempelvis i flourstoffer i pizzabakker, men prøv at tænke på, hvor ofte din mad faktisk er i kontakt med forskellige



emballage. Masser af fødevareemballage indeholder flourstoffer, bisphenol og andet. Om morgenen hælder du dine havregryn ud af pakken, der måske er lavet af genbrugspap, og mælken kommer fra en papkarton. Til frokost køber du en sandwich, der er pakket ind i husholdningsfilm, eller du fisker madpakken, der er pakket ind i stanniol, ud af tasken. Til aftensmad står den på spaghetti og kødsovs, hvor dåsetomater ofte er en del af opskriften. Pap, papir, coating indeholder alskens hormonkemi. Undersøgelser har for eksempel vist, at vi indtager cirka 75 procent af de

skadelige flourstoffer gennem vores mad.

Menuen i løbet af en dag kan se meget anderledes ud. Men vores fødevarer er ofte i kontakt med forskellig slags emballage, derfor kan selv en lille mængde bliver forholdsvis stor. Samtidig kan stofferne påvirke os forskelligt, når de bliver kombineret på kryds og tværs. Det kan altså være en farlig cocktail for sundhed, og det skal den nye lovgivning også tage højde for. Vi falder ikke døde om af det, men fostre

tager skade, børns hjerne udvikler sig ikke ordentligt, unge mænds sædkvalitet er dårlig. Konsekvenserne af de uønskede stoffer er store. Lad os nu få ryddet op i det. Det ønsker jeg, og det ønsker Europa-Parlamentet. Nu mangler vi bare, at EU-kommissionen lytter.

Fra redaktionen.

Så er sommeren over og vi klar med det andet nr. af nyhedsbrevet. Vi håber i er blevet klogere og har nydt læsningen.

Vi modtager gerne ris, ros og indlæg, men uden garanti for at de bringes.

Det hele kan sendes til

Kim Christensen

Kimchr_33@hotmail.com